

Kader

Eredienst is onlosmakelijk verbonden met de dagelijkse (ere)dienst aan God

De zondagse eredienst vormt het hart van het gemeente-zijn en is de stimulans voor de dagelijkse eredienst. Op verschillende plekken in de Bijbel geeft God aan dat een zondagse eredienst niets inhoudt als het niet samengaat met een dagelijks dankbaar liefhebben van God en de naaste.

De zondagse eredienst is bij uitstek een plek om elkaar als gemeente van Jezus Christus van harte lief te hebben.

Kern

Eredienst is samenkomen en stil worden voor het aangezicht van de drie-enige God

God wil door Woord, Geest en sacrament tegenwoordig zijn in ons midden. We geloven dat de machtige God werkelijk aanwezig wil zijn bij zondige mensen en ons samenroept.

De gemeente reageert daarop gelovig als lichaam van Jezus Christus. Zo ontdekt de gemeente iets van Wie de drie-enige God is, beseffen we wie we zelf zijn als mens en verwonderen we ons over wat God ons aanreikt in Zijn onmetelijke liefde.

Eredienst bestaat bij de gratie van de gemeenschap

Zonder aanwezigheid, zonder participatie van de gemeente is er geen liturgie. De gereformeerde liturgie is van het volk en niet alleen van geestelijken. De hele gemeente, jong en oud, doet daarin mee. De eredienst is ook de plaats waar we vanuit de ontmoeting met God, elkaar mogen ontmoeten en dienen.

Eredienst is een dubbele beweging

God spreekt waarop de gemeente antwoordt. Het spreken van God, noch van de gemeente, is vanzelfsprekend. We geloven dat deze onmogelijke gespreksontmoeting door de Heilige Geest wordt gewerkt. Het vraagt gelovige afhankelijkheid van God en gehoorzamen in onze gebrokenheid. De eredienst is een plaats waar we mogen komen zoals we zijn en met wat we hebben meegemaakt en waar we aandachtig willen luisteren naar wat God ons te zeggen heeft. Tegelijk willen we God weer antwoorden met Zijn woorden

Eredienst is lofprijzing van God

Samen eren we God in wie Hij is en wat Hij gedaan heeft, doet en zal doen. In verbondenheid met alle geloofsgemeenschappen van alle plaatsen en alle tijden wordt de lofzang gaande gehouden totdat Jezus Christus terugkomt. Hierbij staat de liturgie van de eredienst in het perspectief van de hemelse liturgie.

Eredienst is onderwijzing van God

We geloven in een sprekende God die vanuit zijn Woord mensen verlossing aanbiedt, onderwijst en tot heiliging roept. De Heilige Geest werkt door de eredienst en wekt op tot bekering, schuldbelijdenis, toe-eigening, geloof en heiliging. De eredienst is een inwijding, een oefening in de dienst aan God.

Vorm

Eredienst is vieren wat is geschied en uitzien naar wat komen zal, waarbij we geloven in de levende Christus Die werkt in het heden

De eredienst zet het leven van mensen in een perspectief en geeft het leven betekenis. De liturgie van de eredienst, het kerkelijk jaar en de kerkelijke feesten staan in het perspectief van Gods voortschrijdende heilsgeschiedenis. Het Heilig Avondmaal is daar de meest bijzondere uiting van.

Herinnering en verwachting geven in het heden richting aan mensen die onderweg zijn naar Gods eeuwige toekomst.

Eredienst is diep verankerd in het Woord van God

De liturgie van de eredienst heeft door de eeuwen heen een vaste basisstructuur gekregen: Samenkomen voor de drie-enige God – Lezen van de Bijbel en de uitleg ervan – Antwoorden in zang en gebeden – Breken van het brood – Beweging de wereld in (inclusief gaven geven) – De Doop. De door de eeuwen heen ontstane liturgie heeft kracht.

Eredienst is betrokken op tijd, plaats en cultuur

De liturgie van de eredienst is steeds ontwikkeld en nog steeds in ontwikkeling. Daarbij is de liturgie geworteld in de traditie van de kerk der eeuwen én geïnspireerd door de Geest, afgestemd op de situatie van de tijd en cultuur. De liturgie is betrokken op de meest diepe behoeften van de gelovigen in hun ontmoeting met God.

WAT IS DE EREDIENST?



Hervormde gemeente Bergambacht

Fotografie:
Kees Zeelenberg

Vormgeving en ontwerp:
Henriette de Jong
www.hervormde.nl

