



Zo 14 feb 2021 om 8:45 uur

Vandaag is het de eerste lijdenszondag.

Hervorme Bergambacht

Dominee:

We zingen:

We lezen uit de bijbel:

Wk:

Ps:

Ps:

Wk:

Welke lied/psalm vind je het
mooist?

.....

.....

Tekst:

.....

.....

.....

Thema van de preek:

OVERDENKER NA DE PREEK:

Wat zou Jezus denken als Hij u/jou ziet?

.....

.....



We lezen elke kerkdienst uit de Bijbel om over God te leren.

Kun jij de weg naar de Bijbel vinden?

Moeilijke woorden uit de preek:

.....

.....

.....

Mijn kind, als je het moeilijk hebt, kan jij zeggen:

REBUS

	niet licht maar..			

Oplossing:

.....

Schrijf in dit vak de tekst over uit Mattheus 9:36

.....

.....

.....

WOORDZOEKER

h	ij	z	a	e	i	l	e	g	n	a	v	e
l	z	e	w	w	g	u	r	e	t	e	i	d
v	i	n	d	e	n	e	p	a	h	c	s	e
n	e	s	v	n	i	e	h	j	h	ij	z	a
l	d	ij	d	e	m	d	r	e	e	e	e	n
n	i	w	h	i	r	e	e	o	r	z	r	d
e	e	r	g	e	e	s	e	n	l	d	u	r
l	r	e	e	z	f	o	t	k	v	r	e	s
a	p	d	n	w	t	o	m	r	e	o	e	r
w	s	n	e	a	n	r	z	r	o	i	e	v
d	r	o	z	k	o	n	e	k	e	o	z	z
f	e	n	e	s	s	o	l	r	e	v	i	ij
a	v	n	n	e	l	e	p	i	c	s	i	d

- | | | |
|------------|------------|------------|
| afdwalen | ontferming | verstrooid |
| discipelen | schapen | vinden |
| evangelie | terug | weiden |
| genezen | verloren | zieke |
| herder | verlossen | zoeken |
| Jezus | vermoeid | zwak |
| onderwijs | verspreid | |



Oplossing:

