

Fietsactie voor Mozambique (“Geef hoop”)

Hallo Mozambiker! Huh, wat is dat? U of jij! Althans dat hopen wij!

Zaterdag 13 maart en zaterdag 27 maart wordt gefietst voor Mozambique. Mozambiken dus.

Voor verschillende doelgroepen hebben we mooie fietstochten uitgezet.

Ons doel is om met deze fietsactie geld op te halen voor het diaconale project van de HGJB-GZB “Geef Hoop”. Daarnaast willen we met deze actie de verbinding maken met Mozambique en verbinding maken met elkaar. Hierbij hebben we gekeken wat er ondanks de COVID-19 maatregelen nog wèl kan. Er kan in tweetallen of in gezinsverband worden gefietst. Het vormen van de tweetallen voor toer- en racefietsers wordt in principe^{*)} door de organisatie gedaan zonder aanzien des persoons. Het wordt dus een verrassing met wie u/jij gaat fietsen.... Een mooie manier om gemeenteleden te leren kennen.

^{*)} Als u echt alleen met uw partner of fietsmaatje wilt fietsen, mag dit uiteraard geen belemmering zijn om mee te doen met dit mooie event, dus geef dit dan even aan bij het aanmelden.

Wat is er:

Gezinspuzzeltocht: ca. 8 of 16 km: Wie weet het meest van Mozambique?

Fietstocht voor toerfietsers: 15-30-45 km

Fietstocht voor racefietsers: 30-60-90 km

Wanneer:

Er zijn vier mogelijkheden om te fietsen:

Zaterdag 13 maart

Start tussen 09.00 en 11.00 uur

Start tussen 13.00 en 15.00 uur

Zaterdag 27 maart

Start tussen 09.00 en 11.00 uur

Start tussen 13.00 en 15.00 uur

Wat levert het op?

Het inschrijfgeld is € 10,00 per persoon per fietstocht en € 10,00 per gezin voor een gezinspuzzeltocht.

Iedere “deelnemer” maakt het dus mogelijk dat iemand in Mozambique een bijbel in eigen taal krijgt en u/jij krijgt er (hopelijk) een mooi gesprek voor terug.

Hoe geef ik mij op?

Stuur een appje naar 06 39 844 082 met daarbij de volgende gegevens:

- Naam
- Fietscategorie (racefiets/toerfiets/gezinspuzzeltocht)
- Lengte fietstocht
- Datum en dagdeel
- Voorkeursvertrektijd voor het dagdeel

OF:

Vul het formulier in op:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkwBwnmP9mtYdkjI8Ql6rcDegeYwFry7QQndSrAXeWQil2ew/viewform>

En dan?

Na opgave krijg(t) u/jij een vertrektijd door. U/jij wordt op dit tijdstip verwacht op het kerkplein. Daar kan het inschrijfgeld worden voldaan en worden de route en verdere instructies om de doelstellingen van de actie te halen uitgereikt. Tenslotte: de fietstochten zijn i.v.m. covid-19 geheel onverzorgd, dus zorg dat de fiets in orde is en neem voldoende drinken/eten mee.

Een Afrikaans spreekwoord zegt:

Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

We hopen op veel Mozambikers!

Erwin de Jong, Jan Willem de Mik, Jacob Verdoold