

## Ontbijtactie Mozambique!

Voor de actie Mozambique gaan we met Shalom de ontbijt actie organiseren. We maken ontbijtjes voor jullie en brengen deze tot bij u aan de voordeur. Dus wilt u zaterdag 13 maart een lekker broodje kaas en een lekker eitje zonder deze zelf te hoeven klaar maken, bestel deze dan via het bestel formulier. U kunt natuurlijk ook iemand anders verrassen met een ontbijtje.

Wanneer: 13 maart tussen 8.30 en 9.30 uur.

Doet u mee met de fietstocht kunt u het ontbijt ook bij ons afhalen vanaf 8.00 uur.

Kosten: Volwassenen 7,50 euro,  
kinderen 5,00

Hoe: Ontbijtjes zijn te bestellen op <https://forms.gle/VAFuaZW9er7BSx6eA>  
of via 06-18126227

Bestellen kan tot woensdag 10 maart.

Wij hopen een lekker ontbijtje bij u te kunnen brengen!